

Janke Wikholms Krönika

April 2011

Sista kursen med Denis!

Denna krönika skickas från Arlanda. Jag är på väg till England. I vår är det sista kursen "Engelska för arbetsmiljö" med lärarna och värdparet Enid och Denis White. Det känns vemodigt eftersom vi i många år jobbat tillsammans. Först när jag var på STF och sen via eget företag. Vi har på kvällarna diskuterat allt mellan himmel och jord. Om vissa saker har vi haft diametralt motsatta ståndpunkter. I likhet med många engelsmän var man starkt kritisk till Tony Blair. I likhet med många svenskar beundrade jag Blair. Engelsmännen förhållande till Blair påminner om svenskars förhållande till Olof Palme. Man är för eller emot. Denis var också övertygad om att Olof Palme mördats i en konspiration, möjligen ledd av CIA. Ibland slutade våra diskussioner med gräl. Men oftast har vi varit överens.

Paret White har flera gånger besökt mig och min familj i Luleå och på Lidingö. Vi har ätit, druckit och haft trevligt. Men nu är det slut, i alla fall med vårt professionella umgänge. Jag måste hitta nya lärare och familjer som kan ta emot svenska kursdeltagare. Men jag kommer att sakna Denis engelska humor och hans många exempel på typiska "svenskfel" som: "Let me show you my backside" (baken)," Let us go out in the nature"(nudistinbjudan), "May I follow you to the station?" (förfölja).

Vi behöver engelskan eftersom vi blir allt mer internationella. På morgonekot pratar man om att räddningsarbetarna på det japanska kärnkraftverket utsätts för en "extrem arbetsmiljö". Med de stråldoser som nämnts låter det som ett understatement.

I nästa sekund kommer rapporter från det lika fantastiska och glädjande som oväntade "upproret" mot diktaturerna i Egypten, Tunisien och Libyen. När detta skrivs meddelas att svenska JAS-plan ska sättas in under FN-mandat i Libyen.

Företag vill att jag ska komma till dem och hålla arbetsmiljöutbildning på engelska. För utländska chefer som inte pratar svenska. Det blir intressanta kurser som behandlar "den svenska modellen".

**Skicka synpunkter på krönikan till info@jankewikholm.se
Läs flera krönikor på www.jankewikholm.se**



Jag pratar om samverkan och det personliga ansvaret. Att en chef eller konstruktör i Sverige personligen kan bli straffad om man gjort fel och speciellt om detta resulterat i personskada. Deltagare från USA tycker att detta är konstigt. De menar att individen borde gå fri men att företaget ska betala "compensation". I en tingsrättsdom förra fredagen ådömdes en svensk chef samhällstjänst (!) för arbetsmiljöbrott. Men hans företag ska också betala sex miljoner i företagsbot. Är vi på väg mot ny modell?

I Etiopien skulle jag för ett antal år sedan utbilda en blivande skyddsingenjör. Vi utförde då mätningar av buller och belysning på en arbetsplats. Det var höga ljudnivåer och jag frågade om de hade mycket bullerskador. "Inte alls", svarade man, "man vänjer sig vid buller!" Nåja!

Vid ett annat tillfälle besökte jag tillsammans med en grupp skyddstekniker Pilkingtons anläggning utanför Manchester. Skyddsingenjören Jim Davies berättade om deras arbetsmiljöarbete och de svenska deltagarna blev imponerade. Man jobbade inte på samma sätt som oss, men i vissa avseenden var resultatet betydligt bättre.

Vi har mycket att lära av och mycket att lära ut till andra länder och kulturer. Det gäller både på det mänskliga och professionella planet. Det är roligt och utvecklande att besöka andra länder. I juni blir det en ny resa med en grupp skyddstekniker till England. Det ska bli intressant och jag kommer att berätta mer om resan i sommarkrönikan.

Men nu är det första april! När jag träffar Denis tror jag att jag ska lura i honom att jag träffade Tony Blair på Socialdemokraternas partikongress i helgen. Månne han tror mig?

Arbetsmiljöhälsningar!

Janke Wikholm

JANKE
WIKHOLM