

Janke Wikholms Krönika

Augusti 2008

Dags för obligatoriskt arbetsmiljökörkort?

Min dotter ska ta körkort. Idag måste man ha ett sånt. Blir det manne att gå på Swillos körskola i Arjeplog? En av sönerna gick där för några år sedan tillsammans med två kompisar från Stockholm. I en helgpaus hälsade de på oss i sommarhuset. De berättade om skillnaden mellan den stora och den lilla staden. Deras beskrivning av Arjeplog lät nästan som de gav en beskrivning av Yttre Mongoliet. Egentligen borde alla stockholmare, av kulturella snarare än trafikpedagogiska, skäl tvingas ta körkort i Arjeplog och lära sig att "schwänga vänster".

Bilkörkortet är idag en nödvändighet. Men imorgon, vem vet? Då kanske bilarna av miljöskäl försvunnit. Idag pratar allt fler om behovet av ett arbetsmiljökörkort. Vissa företag har skaffat något liknande redan. En del för alla chefer och skyddsombud, andra för hela personalen. Man får lära sig det mest grundläggande om hur arbetsmiljön påverkar, kan påverkas och de regler som styr verksamheten.

Det blev faktiskt en ganska bra sommar, tycker jag. Först var det kallt, eller "svalskönt" som en äkta norrbottning uttryckte det. Bra väder för att städa och rensa skräp. Sen blev det varmt, bra för att tänka (i skuggan!) och vila. Den varma sommaren har skapat mycken glädje, men också rekordmånga drunkningar. Regeringen vill att alla ska kunna simma minst 200 meter. En journalist på radion får det att låta som att alliansen även här misslyckats. Det drunknar fler nu än förr. Borde vi ha ett obligatoriskt simkort?

Själv städade jag bland material avseende de drygt 80 ställningskurser jag genomförde för personal på Skanska för några år sedan. Alla som byggde och rev ställningar skulle enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket ha utbildning. Det uppdraget var nog något av de roligaste jag gjort. Att köra bil tusentals mil runt om i Sverige och genomföra kurs mellan sju och fem kanske inte låter som en dans på rosor. Men jag kände mig som en resande i "godhetens tjänst". Jag träffade säkert några tusen byggjobbare. Kursen avslutades med ett enkelt prov, kravet för ställningskörkortet i plast. Deltagarna var mycket positiva. "Äntligen en kurs man inte somnar på". En annan, efter att ha fått beröm avseende felfritt prov: "Det är första gången i mitt yrkesliv som någon sagt att jag gjort något bra".

Ställningskursen handlade väldigt mycket om sunt förnuft. De flesta – nästan alla – vet hur man jobbar säkert. Men för att göra något, behöver man också känna för det. Man måste vara engagerad och det engagemanget kan en utbildning – även om sunt förnuft – ge.

Ett obligatoriskt arbetsmiljökörkort med bra lärare skulle knappast rendera något Nobelpris. Men det skulle höja arbetsmiljöengagemanget för en själv och för andra. Det skulle minska antalet olyckor. Det skulle faktiskt rädda liv!

Arbetsmiljöhälsningar!

Janke Wikholm

Skicka synpunkter på krönikan till info@jankewikholm.se
Läs flera krönikor på www.jankewikholm.se

JANKE
WIKHOLM