

# Janke Wikholms Krönika

December 2012

## Mitt Assyriska bröllop!

När man fyllt sextio får man vara glad bara att bli bjuden på bröllop. När det dessutom råkar vara ett assyriskt sådant blir det något extra. Bruden är arbetskamrat till frun så jag är med som "respektive". Kyrkan ligger i ett industriområde i Södertälje. Utanför finns industrier, men innanför är det definitivt en kyrka. Det är tre biskopar som sköter vigselakten och de pratar assyriska, engelska och svenska. Det är både en allvarlig och mycket informell tillställning. När det hela avslutas kan jag inte låta bli att le åt förmaningsorden till brudparet – eller är det till gästerna? Drick inte för mycket i kväll! Att beskriva festen med nära fyrahundra gäster låter inte sig göras i denna form. Det är ett enormt tryck på dans och sång. Det äts och dricks mer än tio svenska bröllop tillsammans. Brudparet dansar gudomligt med alla och för alla. Det är väldigt osvenskt och mycket roligt!

**Veckan efter** bröllopet dansar andra personer i tidningarna. Somliga med järnrör i händerna, andra med verbala tillhyggen. Även här har det druckits men utan att det skapat glädje, bara för att utlösa hat. Dessvärre är det inte osvenskt!

**Vi är** varandras arbetsmiljö. Ett gammalt uttryck som blir allt viktigare och riktigare. Våra arbetsliv – våra liv – präglas allt mer av sociala kontakter. Betyg och social begåvning är nyckelfaktorer för ett få en bra framtid. Utan det ena, framförallt det senare, har man små möjligheter i dagens samhälle. Platsannonserna tävlar om att framhålla den sociala kompetensen.

**Vi är också** idag ett mångkulturellt samhälle. Det som i min hemstad Luleå för snart femtio år sedan började med en pizzeria och en svart basketspelare i Plannja är idag något helt annat.

Skicka synpunkter på krönikan till [info@jankewikholm.se](mailto:info@jankewikholm.se)  
Läs flera krönikor på [www.jankewikholm.se](http://www.jankewikholm.se)



**En del människor**, de som argumenterar med järnrör, har inte hunnit med i svängarna. Det beror mycket på rädsla och okunskap, alltid på social oförmåga och ibland också på ondska.

**Vi som jobbar** med arbetsmiljö känner väl till de sociala relationernas betydelse för en arbetsplats. Hur hat och missunnsamhet kan förgifta ett företag i årtal. Men också hur kamratskap och bra relationer kan innebära att vi står ut med en dålig fysisk arbetsmiljö.

**Vi som jobbar** med arbetsmiljö vet hur viktigt det är att argumentera och agera för att skapa bra relationer. Sådana skapas inte med järnrör eller verbala pajkastningar. Inte ens aldrig så kloka argument biter på den som är rädd och okunnig.

**Låt oss använda** begreppet samverkan även i samhällsdebatten och inte bara på våra arbetsplatser. Relationsproblem löses bäst genom möten mellan människor. Man träffas för att ta "en fika". Man arbetar och bor tillsammans och handlar i samma affär. Man utbildar sig i bra skolor för att möta det moderna samhället. Det handlar om integration snarare än konfrontation.

**Det kan tyckas** naivt men det är självklart bättre att "dansa assyriskt" än att "svinga järnrör svenskt". Låt den stundande julen bidra till integration. Och drick inte för mycket!

*Arbetsmiljöhälsningar!*

*Janke Wikholm*



**JANKE**  
WIKHOLM