

Årets första krönika!

Vi har nu gått in i det andra decenniet och en bra krönika bör på ett klokt sätt sammanfatta det som hände 2009 samt sja om det kommande året.

Jag tror inte att 2009 går till historien som det mest spännande och innehållsrika året. På sportspråk skulle man nog kunna karakterisera det som ett mellanår. Kanske snarare ett år som vi minns för att det inte riktigt blev som vi trodde/hoppades/fruktade. Barack Obamas bevingade ord från valrörelsen var "change" och "yes we can". Han tänkte enorma förväntningar på att vi skulle få en ny bättre, rättvisare och fredligare värld. Detta har knappast förverkligats. Det var nog bara norska Nobelkommittén som inte noterade detta. Eller så var det precis det de gjorde och ville ändra på?

Sen kom svininfluensan. Fast för oss i Sverige blev det mera prat än grymt. Möjligen visade vi världen att vi i och med massvaccineringen fortfarande är bäst på att "göra rätt". Inget land har tydligen vaccinerat så många på så kort tid. När vi beslutar oss för att göra något så gör vi också det. Det är en bra egenskap när det som görs är rätt. Men kanske inte alltid.

Lågkonjunkturen finns kvar men tycks ha tappat fart. Tappat fart har också SAAB, vars öde började diskuteras redan hösten 2008. Men diskussionen pågår ännu och likt katten tycks det företaget ha minst nio liv. Jag beundrar uthålligheten hos de anställda. Hoppet är ju det sista som överger en...

Arbetsmiljöarbetet år 2009 har varit extremt intensivt och då speciellt på byggsidan. Det har utbildats väldigt många byggarbetsmiljösamordnare.



Personligen har jag nog bidragit till nära tusen sådana. Blir nu arbetsmiljön i denna bransch bättre? Jag både tror och hoppas det!

Nu säger ekonomerna (för övrigt samma som missade hastigheten och djupet i lågkonjunkturen) att vi går mot bättre tider. Av någon anledning erinrar jag mig den amerikanske presidenten Hoover som när världskrisen på 30-talet var som värst, sammanfattade sin inställning i: "Prosperity is around the corner". Enligt dåtidens demokrater i USA gjorde han för lite och för sent. Hoover fick lämna presidentskapet till den legendariske Franklin D Roosevelt (FDR) som lanserade sitt New Deal program. Slagorden och argumenten känns väldigt mycket igen. Lär vi av historien?

Med nyhetsbrevet bifogas en inbjudan till ett "Reflektionsseminarium". Vårt arbetsmiljöarbete är bra, tycker jag. Men det är också mycket som behöver ändras, diskuteras och pratas om. Vår arbetsmiljö är idag mer komplicerad än förr och det är mycket mer än olycksfall, buller och kemiska hälsorisker. Domstol och föreskrifter duger illa till att skapa intressanta, variationsrika och meningsfulla arbeten. Ny tid innebär ny arbetsmiljö och ett behov av nya verktyg.

Om detta må det pratas. Varför inte den 29 januari?

Välkommen!

Janke Wikholm