



## Vi vallade bort oss!

**Årets första** krönika skrivs samma dag som avslutningen av Tour de Ski. Denna gång blev det ingen upprepning av Charlotte Kallas jakt på segern i "mördarbacken". Möjligen berodde det på att det svenska teamet vallade bort sig vid en av de avgörande tävlingarna?

**Att det är viktigt** att valla rätt känner de flesta till. Barndomens skidor i Luleå vallades ofta med stearinljus. Jag tvivlar på att det skulle fungera idag! Den svenska ekonomin tycks i alla fall under det gångna året ha varit "rätt vallad". Det känns lite konstigt att läsa om problemen i Grekland, Irland och Portugal när vi i Sverige lyckas så bra. Har vi haft tur eller har vi gjort något som de andra borde ha gjort?

**Politiker brukar** ju ofta och gärna ta åt sig äran när något gått bra. Samt skylla på yttre omständigheter om det gått dåligt. Det är förmodligen en mänsklig egenskap och inget unikt för politiker. Överhuvudtaget vill jag ogärna stämma in i "skallet" mot denna grupp. De utför ofta en otacksam uppgift. Det har varit fascinerande att följa politikernas spel i den fantastiska TV-serien "Drottningoffret". Missade ni den under helgerna rekommenderar jag att titta på SVT Play!

**Det kan låta** lite gammaldags, men jag tror faktiskt att den svenska traditionella samarbetspolitiken fungerar som bäst när påfrestningarna på samhället är som störst. Jag hör ibland att folk fascineras av demonstrationer och aktiva protester i länder som Frankrike och Grekland. När franska bönder tippas dynga utanför parlamentet är det ju pittoreskt.

**Högljudda** och våldsamma demonstrationer i Grekland mot höjd pensionsålder är förvisso TV-mässigt. Men är det så klokt?

**Svensk politik** är lite tråkig men tycks fungera bra. Svenskt arbetsmiljöarbete har till stor del utformats i samverkan mellan parterna. På 50- och 60-talet var det arbetsgivarna som drev på anförda av det legendariska Ali-Rati ute på Lidingö. På 70- och 80-talet "tog" facket över frågan och arbetsmiljö blev en del av den fackliga vänsterrörelsen.

**Men trots** dessa "svängar" har det mesta skett enligt den svenska modellen. En viss polarisering kan nog vara vitaliserande så länge resultatet blir konstruktivt. Men idag saknar jag både facket och arbetsgivarna som motor i diskussionen om framtidens arbetsmiljöarbete.

**Jag skulle vilja** se det närmaste året som ett "rådslag" och i detta diskutera frågor som:

- Vilka är de viktiga drivkrafterna i det framtida arbetsmiljöarbetet?
- Hur hittar vi en bra avvägning mellan "system och engagemang"?
- Vilket ska förhållandet vara mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö?
- Hur rekryterar vi skyddsombud?

Om detta må vi diskutera!

Arbetsmiljöhälsningar!

*Janke Wikholm*