

Janke Wikholms Krönika

Juli 2008

Nu är det sommar, nu är det sol...

Fast hallå. Ännu har det inte varit så mycket sol. Men sommar är det. Och kunde förra årets julikrönika börja på det sättet så repriserar vi självklart rubriken. Som vanligt är jag uppe i den gamla hemstaden Luleå. Jag morgonpromenerar innan huset har vaknat. Fast denna sommar utan hunden Boy. Det är ledsamt men det går fortare och fotografierna om "Bad & Båt" förr och nu i Södra hamnen hinner jag bara se, men texten knappast läsa. I slutet av bildserien kommer de "färskaste" bilderna. De är från 1988. Året för VM-seglingarna. Året för den varmaste sommaren i "mannaminne". Året då jag lämnade Luleå, det statliga trygga jobbet på Högskolan och flyttade till den något osäkra konsulttillvaron i Stockholm. Det var en bra flytt, det blev "change". Sommaren är bäst i Lule, men maj – finns det någon som saknar månaden maj i Norrbotten?

En åtta på slutet tycks lite magisk. Vi har sett bilder från 1958 – det första idrottsminnet med fotboll på radio. Detta minner om barndom tillsammans med Ingo-Floyd matchen sommaren efteråt. För att inte tala om 1968-året. Minst lika magiskt, både för idrottens och politikens skull! I Stockholm firar man extra detta år – 2008. Den 8:e augusti blir det "nollåttornas" dag, tidernas största!

Mycket prat om "Kiruna-träffen" i tidigare krönikor. I Kiruna la man för övrigt ner spårvagnarna just år 1958. Det kom att bli en av mina första besvikelser, en helt annan historia! Men nätverks-träffen 2008 blev precis så bra som jag hoppats. Open Design, Genus Perspektiv, Sömn och Ljus samt Bryt & Lås kan tyckas som disparata ämnen. Men tack vare utomordentliga föreläsarinnsatser flöt det på alldeles oerhört bra.

Vid den magiska middagen på Ferrum bjöds vi in till en liknande träff i Hofors, samma tid 2009. Gruvvisningen med den entusiastiska guiden Sven-Erik blev en upplevelse.

När barnbarnen åkt ska jag läsa böcker, måla fönster och åka till återvinnningen. Aldrig reflekterar vi så mycket som när vi ska rensa källare, garage och förråd. "Här rivs för att ge luft och ljus". Jo, jo, han hade sina ljusa stunder han August. Jag tror inte att rivandet ger plats men definitivt eftertanke. Eftertanken blir som en avsatsplanka för nya djärva steg i livet. Som att flytta. Som att byta jobb. Och som att bryta ny mark! En av böckerna på väntelistan är Barak Obama – presidentkandidaten. Jag måste säga att jag blir fascinerad av den mannen. Jag gillade Clinton – barnsligt charmig – och kände att jag solidariskt borde stötta Hillary. Men är det möjligt med en svart president som är både intellektuell, självkritisk och reflekterande? Då kan man verkligen tala om super change. Ska vi tacka W Bush för det?

Kvällen är ljus i Luleå. Ett förslag på föredrag om mänskligt underhåll är klart. Kanske blir det framfört på Euromaintenance i Kina. Så krönikan tar sats i Kiruna, passerar Paris och Yankee Stadium och slutar i mittens rike. Vi lever i förändringens tidevarv!

Ha en riktigt bra sommar!

Janke Wikholm

Skicka synpunkter på krönikan till info@jankewikholm.se
Läs flera krönikor på www.jankewikholm.se

JANKE
WIKHOLM