

# Janke Wikholms Krönika

Sommaren 2010

## Minns du torsdagen den 17 juni?

Det här är sommarkrönikan. Det innebär att det nu är sommar. Alla har inte börjat sin semester ännu, själv har jag kurser månaden ut. Men nu har jag upplevt en tidig morgonpromenad med absolut spegelblankt vatten och värmande sol. Då är det för mig sommar! En sådan morgon var det den 17 juni. Att det dessutom majestätiskt gled in en magnifik och enorm kryssare mot Värtahamnen gjorde inte saken mindre magisk. Jag tyckte mig i fören kunna läsa namnet Celebrity Eclipse Valetta. En gång ska jag åka med ett sådant fartyg, sitta på däck och njuta.

På sommaren ska man vila och reflektera. Inte nödvändigtvis i hängmattan, men dock göra något eljest. Jag har börjat ladda förrådet med böcker att ta med till det vanliga besöket i Norrbotten. En ny, riktigt tjock Elisabeth George finns i högen. Sen ska det promeneras, kastas skräp på återvinningen och badas. Kanske slår jag till på en kajak? I slutet av sommaren ska det bli fest i torpet, släkt och vänner är inbjudna. Jag undrar hur resten av sommaren blir. Blir det regnigt, mygigt eller rekordvarmt? Eller bara en ganska normal sommar?

I någon krönika skrev jag att man bör börja sommaren med en skolavslutning och dessutom vara med på ett bröllop. Dessvärre missade jag barnbarnets avslutning. Istället fick jag dela ut ett diplom till Katarina efter avslutad skyddsteknikerutbildning. Det är bra att folk utbildar sig. Inte bara för att det gynnar oss i utbildningsbranschen, det får också samhället att blomstra. Sådana individuella investeringar gör helt enkelt samhället klokare.

Jag var ju inte bjuden på det "stora" bröllopet men eftersom det nog inte blir något annat denna sommar känns det ändå bra. Som uppväxt i en "talande" familj tycker jag att det var roligt att familjen Westling höll middagstalen både känslö-



mässigt och underhållande. Nog är det trevligt med sånger och uppträdande. Men ett perfekt tal är en oöverträffad kommunikation. Far och son gjorde bra ifrån sig!

På en nätverksträff häromveckan pratade vi om Maciej Zarembas artikelserie, månadens "snackis" som någon uttryckte det. Om ni inte läst artiklarna så gör det! De finns säkert kvar på DN:s hemsida. Här finns kritik mot alla oss som jobbat med arbetsmiljöfrågor. Vi har visserligen pratat om psykosocial arbetsmiljö, men vi har nog inte riktigt förstått att vårt system för att minska olyckor, buller och belastningsskador inte riktigt fungerar när människor är elaka mot varandra. Det är inte roligt att få kritik men den här gången känns det alldeles väldigt bra. Kommande år kommer i alla fall jag försöka att se till att mobbning och den psykosociala arbetsmiljön får minst lika stor uppmärksamhet som den fysiska.

Jag tror att hösten 2010 kommer att bli bra. Vi har ett spännande val framför oss. När det är val diskuteras viktiga frågor. Nog pratas det en del trams men i stort sett är val stimulerande. Vi diskuterar och anstränger oss för att skapa ett bättre samhälle, med utrymme både för solidaritet och drivkrafter för att utbilda sig och arbeta. Hur det går får vi se!

Avslutningsvis vill jag önska alla en riktigt bra och avkopplande sommar. Krönikan kommer tillbaka sista fredagen i augusti!

Nu är det sommar nu  
är det sol, nu är det  
koskit i ...

Janke Wikholm



Skicka synpunkter på krönikan till [info@jankewikholm.se](mailto:info@jankewikholm.se)  
Läs flera krönikor på [www.jankewikholm.se](http://www.jankewikholm.se)

**JANKE**  
WIKHOLM