

# Janke Wikholms Krönika

Juni 2008

## I väntan på massage

**I tre år** har jag "kört eget" om arbetsmiljö. Denna vår har det varit full fart. Vore man inte svensk skulle man till och med kunna säga att det gått bra. Fast det är nya tider i Sverige. Jag såg att till och med bönderna numera är nöjda. Inte över EU:s bidrag utan över att de får betalt för sitt arbete. Så förändring tycks vara ordet för året. Både i USA och här hemma.

**Jag söker förändring** i arbetsmiljöarbetet. Vi har fastnat i skyddsretoriken utan att vara speciellt skyddsduktiga. Jag saknar en nollvision avseende döda i arbetsplatsolyckor men Arbetsmiljöverket tycks upptagna av nedskärningar och engagerar få.

**Jag åker till Elmia** i Jönköping för att hitta förändringen. Där finns ju den stora arbetsmiljömässan. Här måste jag väl finna ljuset, de nya tankarna och de djärva idéerna? Det är några år sen sist men jag minns mässan som större. De gamla vanliga aktörerna är kvar. Hjälmar, skor, västar trängs idag med kaffeautomater och brandskydd. Men när jag kommer in i en av hallarna möts jag av en surrealistisk syn. På en yta större än någon annan monter ligger ett trettiotal män tysta i svarta stolar. Lika många står och väntar på sin "tur". Massagestolen har på Elmia 2008 fått sitt definitiva genombrott. Jag lämnar diskret vilorummet där trötta skyddsombud hämtar energi. Beger mig istället till seminarierna i konferenshallen.

**Först ut** är Prevent som skall prata om hur man får (tillbaka?) engagemanget i arbetsmiljöarbetet. Jag har själv snuddat vid frågeställningen. Kanske finns här något matnyttigt? Första delen är faktiskt ganska dålig men i slutet av föredraget redovisas en intressant undersökning om vad folk tycker om arbetsmiljö. Det är uppenbart att folk tycker väldigt olika samt att det finns nya ord och begrepp som engagerar folk i arbetsmiljöarbetet.

Ingen nämner dock massagestolen som en arbetsmiljökatalysator. Däremot tar många upp kunskap. Det stämmer med mina erfarenheter. Det duger inte att bara tycka arbetsmiljö. Man måste också kunna. Det ljusnar för arbetsmiljöutbildningen!

**Min dag på Elmia** avslutas med att lyssna på juristen Maria Steinberg som pratar om Arbetsmiljörätten i framtiden. Jag måste säga att jag blev väldigt positivt överraskad. Ibland har jag nog tyckt att arbetsmiljö i Sverige varit för "juridiskt". Med det senare menar jag både "snävt och tråkigt". Men det här var precis tvärtom. Maria har både ett brett angreppssätt på arbetsmiljöarbetet och presenterade det engagerande, roligt och charmigt. Mycket bra!

**Innan jag åker** träffar jag en före detta deltagare på min långa skyddsteknikerkurs. Vi pratar om Lars-Ola från Kiruna, som just på Elmia är en av de nominerade till ett prestigefyllt arbetsmiljöpris. Dagen efter bekräftar han själv priset och läser upp motiveringen för mig: "För extraordinära insatser i arbetsmiljöarbetet". Jag känner mig stolt – kanske har jag bidragit till utmärkelsen?

**Jag åker hem** från Elmia med blandade känslor. Det gamla fanns kvar om än i mer glättiga förpackningar. Består den nya inriktningen av kaffe, vila och massage? Det finns en känsla av att jag bevittnat en folkrörelse, eller för all del statskyrka på återtåg.

**En riktigt glad sommar** önskar jag alla läsare av krönikan. Slappna av i (massage?)stolen och saml kraft för en nödvändig förändring. Kanske även genom att läsa en bra bok? Om du ännu inte läst Åsa Lindeborgs "Mig äger ingen" är du att gratulera – helt fantastisk!

*Janke Wikholm*

**Skicka synpunkter på krönikan till [info@jankewikholm.se](mailto:info@jankewikholm.se)  
Läs flera krönikor på [www.jankewikholm.se](http://www.jankewikholm.se)**

**JANKE**  
WIKHOLM