

Janke Wikholms Krönika

Maj 2008

Now what?

Aprilkrönikan skrevs på Beekman Tower Hotell i New York (se hemsidan för gamla krönikor). Min fru och jag avslutade New York med en högmässa i Harlem. Efter att stått i kö drygt två timmar (kallt!) släpptes vi in i kyrkan! En ung prästkandidat skulle göra sin installationspredikan. Det blev en helt otrolig upplevelse! Det var som att få vara med på Martin Luther Kings första framträdande. Början var trevande, nästan lite osäker. Men i slutet av predikan, fullkomligt forsade orden fram. Det landet och den kulturen fostrar talare!

Kandidaten talade runt orden - Now What? När man har utbildning, jobb, lägenhet, bil m.m. dvs allt! Vad återstår sen då? "Nu då - Now What?" Han talade om människors behov av att känna en mening med sitt liv. Om behovet av att känna sig behövd. Om att få göra en insats för andra. Det kunde mycket väl ha varit en lektion i psykosocial arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Men det var en högmässa i Harlem. Jag önskar att svenska präster hade ett sådant studiebesök som obligatorium.

Jag hör röster invända mot mina tankar. Arbetsmiljö handlar framförallt om skydd. AML är en skyddslag, säger en LO-representant trosvisst. Delvis är det sant. Yrkesfarelagen - senare Arbetarskyddslagen och idag Arbetsmiljölagen – handlade initialt om att skydda "far" mot industrialismens ondska.

Idag har vi hyfsat bra koll på "skyddet". Inte så att det är fixat och klart. Människor dör och skadas i arbetslivet och det är en skandal att nollvisionen avseende dödsfall i arbetsplatsolyckor fortfarande saknas. Men när jag på "Tommy- eller Elvismanér" – frågar mina kursdeltagare om vad som är viktigast: "Fysisk eller Psykosocial arbetsmiljö", svarar de flesta det senare.

Arbetsmiljöarbetet befinner sig i en brytningstid. Arbetsmiljöbegreppet har ändrats och de mjuka frågorna känns idag viktigare jämfört med för tio år sedan. Samhället har ändrats och de flesta frivilligorganisationer, oavsett det handlar om politiska partier, facket eller välgörenhet har svårt att rekrytera. Ett möte på Röda Korset känns som ett möte hos PRO.

Nog kan vi blunda ett tag till. Nog kan vi vägra att inse att arbetslivet idag, väsentligt skiljer sig från "yrkesfarelagens" dagar. Fast ju förr vi inser att dagens arbetsmiljöarbete till innehåll och metod kräver ett nytänkande - ju bättre är det.

Finns det nytänkande bland oss "arbetsmiljöfundamentalister"? Tveksamt! På Arbetsmiljöträffen i Kiruna den 17–18 juni finns det några radikala seminariepunkter som inte "platsat" på en arbetsmiljöträff för tio år sedan. Det tycker jag är bra. Vilka då? Välkommen dit för att lyssna!

Janke Wikholm

Skicka synpunkter på krönikan till info@jankewikholm.se
Läs flera krönikor på www.jankewikholm.se

JANKE
WIKHOLM