

Janke Wikholms Krönika

November 2016

Tankar i skitväder!

Idag är det söndag och första advent. I ett jäkla skitväder tar jag en tidig morgonpromenad. Den tar nära en timme och jag träffar blott en människa. De flesta har vett att hålla sig inne. Vi konstaterar att det borde vi också gjort. Men för mig är det en vanesak. Först promenad och därefter frukost med morgontidningen. Idag läser jag som vanligt Peter Wolodarskis krönika i Dagens Nyheter. Peter är en mycket klok person. Jag hoppas och tror att han påverkar våra politiker. Vår nyss så lugna och fredliga värld känns plötsligt väldigt avlägsen. Men i Sverige fortsätter vi som inget hänt.

I förra krönikan skrev jag att arbetsmiljöarbetet borde bidra till att människor ska kunna jobba längre. Jag fick en intressant och klok kommentar till detta av en läsare, Christer. Han menade att han trivdes med sitt jobb men att han vill få möjlighet att "bestämma över sin tid och göra det man vill vare sig det är måndag eller lördag". Han hade diskuterat detta med sina vänner och de flesta kände på samma sätt.

Med detta inlägg i bakhuvudet åker jag och dottern på "Starta eget mässa". Jag vill att hon ska få goda råd om "att driva företag". Man kan inte säga att mässan är speciellt välbesökt. Många av utställarna vänder sig tydligt till unga och "nära pensionärer". Kanske är det så vi måste lösa den "demografiska utmaningen" (dvs att färre måste försörja allt fler äldre)? När man närmar sig pensionen så får man information om att starta eget, skaffa F-skatt, bidrag för att utveckla sina idéer samt ett "starta eget-kit". Kanske något för våra politiska partier att satsa på?

När vi lämnar "Starta eget" ser vi att det är en annan mässa i den stora lokalen intill. Den är verkligen välbesökt. Det är nämligen en mat- och vinmässa. Där myllrar det av människor som med röda kinder och vinglas i handen tar del av olika läckerheter. Ska man tolka besökarantalet på de olika mässorna som att det är roligare att konsumera än att starta eget?



Nu diskuteras varför valet i USA gick som det gick. De flesta tycks överens om att det finns ett stort missnöje hos många. Traditionella industrijobb har försvunnit och makt-havarna i staden pratar inte om problemen "ute i landet". Det tycks som att det finns liknande tendenser i vårt land.

Många längtar tillbaka till "förr då allt var bättre". Att det då dog många fler i arbetsplats- och trafikolyckor tycks glömt. I hamnen och i skogen sysselsattes många människor med tungt och farligt arbete som idag har mekaniserats. Vi som är intresserade av arbetsmiljö har alltid velat utveckla arbetsplatser för att minska skador och utslitning. Vi gjorde upp med uttrycket "rätt man på rätt plats". Istället skulle arbetet anpassas till människor oavsett kön eller storlek.

Om vi återgår till Christers funderingar om att själv få bestämma över sin egen tid. Är det kanske detta som är utmaningen för dagens arbetsmiljöarbete? Att skapa ett flexiblare arbetsliv? Många kan jobba längre men man vill inte "låsa sig". Själv hade jag under min utbildning till civilingenjör för många år sedan förmånen att under fem år dela ett femskift med Helge från Harads. Han hade fyllt 60 och tyckte att det tunga heltidsjobbet som anläggningsskötare på Koksverket blev för mycket. Men att dela upp det så att blev mindre än 20 timmar i veckan var helt ok. För mig som student var det ett perfekt arrangemang. Jag slapp ta studielån och fick praktiska erfarenheter, väl så nyttiga som det jag lärde mig på Högskolan.

Så jag tvivlar på att lösningen finns i att återuppliva de gamla farliga och smutsiga jobben oavsett om det är i kolgruvor i USA eller röjningsjobb i den svenska skogen. I Arbetsmiljölagen står det att arbetet ska "anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende". Vi är på god väg med den fysiska anpassningen även om mycket återstår. Men låt oss parallellt jobba med den psykiska delen. För att uttrycka det på norrbottniska: "Här finns mycket gjort!"

*Arbetsmiljöhälsningar!
Janke Wikholm*

Skicka synpunkter på krönikan till info@jankewikholm.se
Läs flera krönikor på www.jankewikholm.se

JWAB
JANKE WIKHOLM AB